

LITTERATUREN præsenterer:

På sporet af Marie Grubbe - en anderledes litteraturrejse

Sydsjælland - Møn – Bogø - Falster - Lolland

Marie Grubbe - fra adelsdame til færgeskone

x dag d. x september 2023

Skuespilleren, sangeren og iscenesætteren Christian Steffensen inviterer

Marie Grubbes (ca. 1645- 1718) dramatiske liv har gjort, at hun som historisk person er blevet ikon for den frigiorte kvinde, der har sat aftryk i billedkunst, musik og ikke mindst i litteraturen. Christian Steffensen vil *På sporet af Marie Grubbe* fortælle om adelsdamens dramatiske liv, ligesom han undervejs læser op fra den righoldige *Marie Grubbe-litteratur*: Holberg, Blicher, H.C. Andersen, I.P. Jacobsen, Juliane Preisler, Ulla Ryum, Lone Hørslev m.fl.

Med hovedstaden bag os bliver første stop det smukke **Beldringe gods**, hvor den nygifte Marie Grubbe boede med sin første mand **Ulrik Frederik Gyldenløve** (*Frederik 3.'s uægte søn*). Derpå til **Allerslev Kirke**, hvor man for få år siden helt sensationelt fandt navnene i kirkebogen på Marie Grubbe og Søren Sørensen Møller (*Marie Grubbes 3'die mand*).

Derpå til Møn for at nyde panoramaet ved **Fanefjord Kirke**. Til **Hårbølle Havn** hvor vi her ved **Grønsund** har en storslået udsigt til spidsen af **Nordøstfalster** - til Marie Grubbes "**Borrehus**". Christian Steffensen fortæller om perioden hvor Marie boede på Møn, og udpeger stedet, hvor Marie Grubbes færges fart med stor sandsynlighed anløb/ afsejlede øen til og fra det nordligste *Falster*.

Vi krydser Storstrømmen via Farøbroen til Stubbekøbing. Ved havnen kan vi se **veteranfærgen Ida**, der i sommermånederne forbinder Falster med Bogø.

Derpå til det yderste øde nordøstlige Falster, med mindsteningen for Marie Grubbes "**Borrehus**". Det var netop her at den unge **Ludvig Holberg** opholder sig under pesten (1711), som han dokumenterer i sin epistel 89. Efter en kort køretur ser vi *Marie Grubbes - Aastrup kirke*, som er det gudshus der ligger tættest på *Borrehuset*. Kirken er overdådigt udsmykket med vidunderlige kalkmalerier, som flere tilskriver **Elmelundemesteren**.

Undervejs har vi passeret de smukke bygninger der tidligere husede Næsgaard Agerbrugsskole, og kører nu til det gamle fiskerleje **Hesnæs** med de enestående stråttækte husfacader. Her nyder vi frokosten i **Hesnæs Havn Spisehal**, med den skønneste udsigt til Østersøens skumfyldte vover.

Derpå gennem den grønne skov til **Corselitze Gods** (ejet af *Det Classenske Fideicommis*, som har *Hendes Majestæt Dronning Margrethe* som protektor). I den smukke park læser Christian Steffensen op fra "*Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog*", hvor vi møder den forarmede *Marie Grubbe*, i St. St. Blichers mesterlige fortælling.

Nu sætter vi os godt til rette og kører direkte mod det midtløllandske. Undervejs hører vi om Charlotte Amalie (1670 – 1714), der fra 1699 sidder på Nykøbing Slot som enkedronning. De to kvinder har kendt hinanden fra de unge år og der er ført bevis for, at Charlotte Amalie lader *Borrehuset* ved *Grønsund* opføre (1705), hvor Marie Grubbe flytter ind som færgeskone.

I **Ryde** får vi mulighed for at se den fine alterkalk i sølv, som er skænket kirken af Marie Grubbe og Palle Dyre (Marie Grubbes anden mand). Ryde Kirke har hørt under den nærliggende *Gammelgaard*, der i flere hundrede år tilhørte slægten Grubbe. Forskere vil vide, at det var her på Lollands fede muld at Marie kom i pleje hos farmoren, da hun som lille mister sin moder på *Tjele Herregård*, barndomshjemmet ved Viborg.

Næste stop er det smukke Maribo, hvor kaffen serveres. Inde i den prægtige domkirke ser vi Christian 4's forviste datter, Leonora Christinas grav. Kongedatteren (1621-1698) kom til Maribo Kloster i 1685 efter mere end 20-års fangenskab i *Blåtårn* (Københavns Slot), hvor hun så efterfølgende levede sine sidste stille år i klosteret.

Det er sandsynligt, at Marie Grubbe i perioden aflægger besøg hos Leonora Christina, idet de to stærke kvinder har kendt hinanden fra de som unge mødes ved kongens hof.

Turens sidste stop bliver det nordvestlige Falster, til en af Danmarks berømteste valfartskirker. **Kippinge Kirke** med sin hellige kilde, blev hvert år ved Sankt Hans besøgt af en strøm af mennesker fra nær og fjern. En af kirkens søgende frem til 1716 var *Marie Grubbe*. Hun tilbagelagde sine sidste somre de omkring 20 km. fra hjemmet på Nordøstfalster til Kippinge kirke, for at modtage fattighjælp. Og så var der lige 20 km. tilbage til *Borrehuset*, for den aldrende svækkede færgeskone fra *Grønsund*.

Via Storstrømsbroen kører vi ind på det smukke Sydsjælland med kurs direkte mod København. På rette sted sender vi tankerne øst ind over markerne mod Allerslev Kirke, hvor Marie Grubbe fandt sit sidste hvilested, sammen med sit livs store kærlighed, sin tredje og sidste mand, *Søren Sørensen Møller*.